



## Welkom in Achlum



### Tentendorp

Midden in Achlum ligt het kaatsveld. Op 28 mei vertijft er een enorm tentendorp. Dé plek voor theater, muziek en kindervoorstellingen en natuurlijk kaatsclinics. Rowwen Hèze sluit hier de conventie af.



### Jong geleerd...

Achlum heeft maar liefst twee basisscholen; een openbare én een christelijke. En dan is er voor de allerjongsten nog 't Krobbeboartersplak: de peuterspeelzaal.



### Culinair hart

De oude dorpskern langs de karakteristieke Achlumer Vaart is beschermd dorpsgezicht. En terecht! Tijdens de Conventie staan hier lange dinertafels.

Deze maand geen bezoek aan een Achmea-vestiging. Of is Achlum dat juist wel? Voor de bezoekers van de Conventie van Achlum zeker. Achmea-collega Karin van der Heide woont in Achlum. Samen met burgemeester Fred Veenstra van de gemeente Franekeradeel leidt ze ons trots rond.

#### Burgemeester Fred Veenstra:

"We worden een dag lang overgenomen. Maar elke Achlumer vindt het prachtig en is vereerd."



#### Karin van der Heide:

"Leuk ook voor al die vrijwilligers in ons dorp, zij hoeven nu eens een keer niets te doen."