



Broedgebied

Achlum is gastvrij en zet op 28 mei alle deuren op. O nee, toch niet... De ijsbaan is verboden terrein. Alleen legaal broedende Kievieten en grutto's zijn daar welkom.



Ruim baan

Het gras is gemaaid. Achlum is klaar voor Bill Clinton. Hier komt het podium te staan waar 'Mister-President' zijn inzichten op het gebied gezondheid, werk en veiligheid prijsgeeft.



Jonge kerkbezoeker

Hessel komt op zijn waveboard uit de kerk. Gesterkt door een preek? Nee, door een glas melk van zijn moeder. De oude gereformeerde kerk is namelijk omgebouwd tot woning.



Klaas en Foppe

"Ik houd nog steeds het hoofd boven water", zegt Klaas Stelwagen. Hij is eigenaar van Apollo, zijn dierenspeciaalzaak annex hondentrimsalon; een van de twee winkels in het dorp. Hond Foppe is er bij mee...



Orgeltalent

Burgemeester Fred Veenstra achter het orgel in de Achlumer kerk. Zijn orgelspel is zo goed dat hij is toegevoegd aan de lijst met muzikanten. Over het honorarium wordt nog onderhandeld...



Ulbe Piers Draisma

'Ter eere en nagedachtenis'. Mooie woorden op de gedenksteen voor Ulbe Piers Draisma, die 200 jaar geleden de Assurantie Maatschappij Achlum begon.