

# Achlum geniet van topattractie Clinton

■ Achmea viert tweehonderdjarig bestaan in bakermat Achlum, met speech van oud-president VS

## REPORTAGE

Jeroen den Blijker

Achlum is zo'n Fries dorpje waar eigenlijk nooit iets gebeurt. De kerk staat al negen eeuwen op dezelfde terp, de boerderijen netjes langs de dorpsvaart. Het kaatsterrein mag er ook wezen. Maar zaterdag was Achlum, nog geen zeshonderd zielen groot, hot. Bill Clinton, oud-president van de VS, bezocht het dorp, op uitnodiging van Achmea, als slotakte van het verjaardagsfeestje van de verzekeraar die tweehonderd jaar geleden in Achlum is ontstaan. Een logische keus, Clinton als topattractie. Hij grossiert tegenwoordig in goede doelen, bestrijdt op wereldschaal hiv en aids, het klimaatprobleem, en ongezond gedrag. Zo staan op de website van de Bill Clinton Foundation tien leefregels voor hartpatiënten, Clinton is er sinds 2004 zelf één. Naar verluidt legde Achmea 250.000 euro neer voor de ze act. Maar dan heb je ook wat.

Dertien jaar geleden, toen Clinton Den Haag bezocht, moesten de rionen worden geïnspiceerd, werden putdels dichtgelast, afvalbakken verwijderd en straten afgesloten. Clinton was toen nog president. Voor Clinton de festivalgast is zaterdag zelfs geheel Achlum van de buitenwereld afgesloten. Alleen wie zich kon identificeren en was uitge-meia bijwonen. Tassen werden geïnspiceerd en de burgemeester had preventief een noodverordening afgekondigd.

Geen onvertoegen woord hierover in het dorp. De inwoners genieten van het feest dat Achmea ook voor hen heeft georganiseerd. De hele dag discussies in dorpshuis, gymzaal, spiegel- en feesttent, met prominenten als Job Cohen, Hans Wiegel en Paul Schnabel (Sociaal en Cultureel Planbureau). Wiegel heeft voor de gelegenheid een stropdas omgeknoopt voorzien van de Friese vlag. In het dorpje worden wereldse thema's aangesneden als solidariteit, veiligheid en de toekomst van de zorg en onze pensioenen. Verder is er een royaal cultureel programma, met gratis eten en drinken. Ex-



De Amerikaanse oud-president Bill Clinton onderstreepte in zijn toespraak het belang van solidariteit.

FOTO INGE VAN MILL, ANP

tra leuk: de intieme huiskamerge-sprekken, waar mindere prominenten hun drijfveren en opimies openbaren. "Als ik geweten had dat het zo goed georganiseerd zou zijn, had ik mijn kamer ook beschikbaar gesteld", vertrouwt een inwonerster haar echtgenoot toe in het dorps-huis.

Op dat moment regent het al fors. En komen de eerste grappen. Was Piet Paulusma niet op het festival-terrein gesignaleerd? Nou dan! Door het dorp gaat dan al het gerucht dat 'hij niet kan landen': het

waait te hard voor de helikopter. Maar landen hoeft hij niet. Clinton komt gewoon over de weg. Even voor vijven doorklieft, begeleid door enkele motoragenten, een stoet zwarte wagens het natte Friese plateland. De regen komt bij bakken uit de lucht, op het festivalterrein zijn poncho's en paraplu's uitgedeeld. De zwarte colonne buigt af ter hoogte van Achlum en houdt stil bij de kerk. Deuren gaan open, het hoge bezoek verdwijnt in het middeleeuwse gebouw.

Dik drie kwartier later betreft

hij losjes, met een hand in de zak, het overdekte podium. Hij wuift naar het doorweekte publiek dat hem als een popster ontvangt. Mr. President spreekt ruim veertig minuten. Opvallend detail: de naam van zijn gastheer ontwijkt hij angstvallig, aan Achlum waagt hij zich wel, wat een beetje als Oaklum klinkt. Maar verder is het natuurlijk een *wonderful thing* wat hier tweehonderd jaar geleden gebeurde, prijst hij het dorp. Hij onderstreept het belang van solidariteit, een begrip dat wereldwijd onder druk

staat. Want, is zijn analyse, waar onzekerheid groeit, worden verschillen benadrukt. "Maar jullie hebben geen keuze", zegt hij met een knip-oog naar de Griekse schulden crisis. "Jullie worden geraakt door wat elders gebeurt. De geschiedenis leert dat er geen andere oplossing is dan samenwerking. Alleen zo heeft de mensheid overleefd."

Waarna Clinton onder luid applaus het podium verlaat. Een kwartierje later verlaat de zwarte kolonne het dorp en haast iedereen zich naar de warme maaltijd.



Pechtold 'krijgt een belletje' van premier Rutte. FOTO MARCEL ANTONISSE, ANP

## 'Kleine meerderheid' D66 tegen slachtverbod

De steun van D66 voor het wetsvoorstel dat onverdoofd ritueel slachten verbiedt, is niet langer zeker. Een meerderheid van de leden op het partijcongres (60 procent) ziet niets in zo'n verbod. Zij vinden dat een liberale partij als D66 mensen vrij moet laten hun geloof te belijden. Als D66 zijn steun intrekt, is er nog steeds een Kamermeerderheid voor het voorstel. De vraag is of dat zo blijft. Ook VVD en PvdA zijn verdeeld. Zo riep

## 'Amsterdamse armoede vereist brede aanpak'

Perdiep Ramesar

Armoede moet in Amsterdam breder worden aangepakt. Daarom moet er ook geld voor armoedebestrijding komen vanuit onderwijs, sociale zaken en werk en inkomen.

De Amsterdamse wethouder Freek Ossel (PvdA, armoede, werk en inkomen) gaat dit binnen het college van b en w bespreken om met de andere wethouders en de burgemeester tot een gezamenlijke aanpak te komen.

Dat heeft de wethouder gezegd tijdens zijn verblijf in een van de armoedewijkten in Amsterdam, Holendrecht in het stadsdeel Zuidoost. Hij woont daar twee weken om te zien wat er aan de hand is, en om de buurt beter te leren kennen. De veiligheidscijfers in Holendrecht worden sinds twee jaar beter, maar de 'sociale stap', oftewel het verminderen van armoede, moet daar nog worden gemaakt. *Trouw* liep vrijdag de hele dag met de wethouder mee.

VERDIEPING 2|3 Alles ademt armoede

advertentie

## Thüringen voor alleengaanden

Busreis, vertrek 2 juli en 13 augustus

8 dgn v.a.  
459,-

Comfort Class touringcar • incl. excursies • Historische steden-temidden van een overweldigende natuur • naar het Thüringerwoud, Weimar, Erfurt en Saalfelder-Feeëngrotten • mooi hotel met halfpensioen • incl. 1-persoonskamer zonder toeslag

Kijk voor het volledige programma op [www.goedideereizen.nl/33363](http://www.goedideereizen.nl/33363)



LAST MINUTE!

Goed Idee Reizen

Christelijke reisorganisatie, vakantie in eigen sfeer!

Gratis reisgids: [www.goedideereizen.nl](http://www.goedideereizen.nl) • 0172-725000