

Bij de opening van het Achlummer ommetje, 25 mei 2008 koos het meewandelende publiek uit de 18 ingezonden gedichten als beste het gedicht van Sjoerdje Anema.

It achlumer rinrûntsje

*Dit paad troch de natoer
mei oan alle kanten in tsjerketoer
is sûnder opsmjuk
rom en vrij as in molewjuk*



*Genietsje en dûnsje troch de greide
rin oer de hokkelingsweide
swalkje by de bitebou del
en stean ferwûndere by de weetkel*

*Fûgels fleane nei de reiddobbe ta
wer sy en wy in rôstplak ha
mimerje efkes en rin mei nocht
it lêste stikje fan de kuiertocht.*

Sjoerdje